

**Ter herinnering aan**

**† GERARDUS ARNOLDUS VAN DEURSEN**

echtgen. van Grada Petronella v. d. Donk.  
Geb. te Dreumel op 29 oktober 1912. Ge-  
sterkt door het Sacrament der Zieken op  
11 mei 1970 in Dreumel ook overleden en  
begraven 14 mei d.a.v.

„Wij hadden in hem een goede Papa. Hij  
zal altijd met ons blijven”.

Herinneringswoorden aan de overledene,  
gezegd vanuit zijn gezin. Hij verdiende die  
lof, want zijn gezin ging in alles voorop.  
Daarvoor werkte hij, daar was hij altijd te  
vinden, dat gunde hij alles. Daaraan dacht  
hij, toen hij op het laatst wist dat hij zou  
moeten sterven. „Blijf dikwijls komen”, zei  
hij tegen de een, „wees goed voor hen”,  
tegen de ander.

„Hij zal altijd bij ons blijven”. Wij geloven  
dat het leven door de dood niet wordt  
weggenomen, maar veranderd. Papa heeft  
met deze zekerheid zijn sterven aanvaard.  
Bewonderenswaardig, vol rust en over-  
gave, heeft hij afscheid genomen. Zo te  
kunnen sterven, is een bewijs van zijn op-  
recht christelijk geloven.

Ook voor zijn dorpsgenoten was hij een  
meelevend mens. Door zijn werk was hij  
veel onder hen, maar ook nog in zijn lief-  
hebberij, de harmonie. Meer dan 40 jaar

was hij lid van St. Barbara, vele jaren  
secretaris, later voorzitter. Met ere droeg  
hij de zilveren medaille in de Orde van  
Oranje Nassau. Schreiend zag hij vlak  
voor zijn dood zijn harmonie voorbij trek-  
ken. „Daar zal ik nooit meer bijzijn”, zei  
hij, maar hij waardeerde deze geste enorm.  
Dierbare vrouw, nóg eens dank voor alles  
in ons mooie leven. God zal je helpen om  
samen met onze kinderen verder te leven.  
In God blijven wij verenigd.

Hij moge rusten in vrede.

---

Uw medeleven tijdens de ziekte en na  
het overlijden van onze geliefde man en  
vader was voor ons een grote troost.  
Hiervoor betuigen wij U onze oprechte  
dank.

G. P. v. Deursen - v. d. Donk  
en kinderen

Dreumel, mei 1970  
Polstraat 13